

Ditjes en datjes

- 24 februari: auteurslezing
- 27 en 28 februari: halve dagen sportklas in de sporthal, enkel in de voormiddag.
- 21 maart: ijsglibberen
- 23 maart: tweedehandsbeurs
- woensdag 30 april: pedagogische studiedag
- mierekamp: 16, 17 en 18 juni

24 maart volgen we een auteurslezing met Pieter Gaudesaboos.

<http://www.gaudesaboos.be/>

We worden verwacht om 9.00u. Wie kan er ons brengen???

We komen terug met de sportbus.

27 en 28 februari:

Wie kan er ons brengen???. Om 9.00u. worden we in de sporthal verwacht.

klasnieuws

De weetjeskringen:

Eventjes een rechtzetting van vorige week, Timme had het over 5 zintuigen ipv 4.

- Timme had het over ons lichaam en de VIJF verschillende zintuigen.



Ruiken, proeven, voelen, kijken en HOREN

- Maya had het over de dinosaurussen, de vertaling: de vreselijke hagedis.



We begonnen de week met een kamischibai verhaal.



Bang Mannetje is bang voor van alles: voor mensen die voordringen bij de bakker (tegen wie hij niets durft te zeggen), voor de straat opgaan in zijn bloemetjesbroek (ze zullen hem wel uitlachen) en voor rare geluiden in de nacht (er ligt vast een spook onder zijn bed). Hij maakt een afspraak met de toverboom die bange mannetjes van hun angsten afhelpt. De boom waarschuwt hem wel voor de woeste wezens die hij op zijn weg zal tegenkomen - maar daarvoor hoeft hij niet bang te zijn, ze zijn namelijk niet gevaarlijk.

Dankzij de waarschuwing trotseert Bang Mannetje draken, reusachtige spinnen en enge heksen. Eenmaal aangekomen bij de toverboom wordt hij meteen gepromoveerd van een Bang Mannetje tot een Best Wel Dapper Mannetje. Tevreden gaat hij naar huis. Hij trekt zijn bloemetjesbroek aan, gaat naar de bakker en bestelt twee taartjes: één voor zichzelf en één voor het spook onder zijn bed.

Een prachtig gesprek volgde. Jaja, eentje over bang zijn. Wanneer zijn we bang? Hoe komt het dat we bang worden? Wat doen we doen? Wat kunnen we doen? Een echt kikker - en pad kring. De verhalen kregen gehoor en iedereen wou zijn/haar verhaal kwijt. De eindconclusie, iedereen is wel eens bang, maar als je bang bent, denk dan aan leuke dingen en dapper zijn. De oplossing uit het kindermondje van Jef.

We werkten onze ik - bomen af. De ecolineblaadjes knipten we in een blaadjesvorm (beukenblad, Amerikaanse eik, zomereik, ...) uit en kleefden daarna de blaadjes op de ik - bomen.



Woensdag was het de verjaardag van Louise.

Hiep Hiep hoera, Louise is 6jaar geworden. Proficiat meid.



Maar we moesten zelf eerst aan de slag. We bereidden aperitiefhapjes voor.





We zongen uit volle borst de verjaardagsliedjes en staken de kaarsjes aan. En luisterden daarna naar het verhaal van Louise. En vervolgens genoten we gezellig van de aperitief.



Kamiel zag me de ik - bomen uitknippen en vroeg me wat er eigenlijk met het papierresten gebeurde.

In de kring deed ik het hele proces van recycleren uit de doeken en samen met een filmpje van beeldbank konden ze het beter visualiseren.

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030701_papier02

We besloten om zelf ook eens papier te maken, maar dan enkel met de papierpulp en geen houtpulp erbij te voegen.

Samen met een paar kinderen van het 1^{ste} leerjaar, schuurden we donderdagnamiddag papier in kleine stukjes. Dit moest eventjes in water trekken. Het scheppen van papier was niet voor vorige week, maar is voor deze week. We zijn allemaal benieuwd naar het resultaat.



Doorheen de week oefenden we met Cassandra (begeleidster 2^{de} leerjaar) de move tegen pesten. Een dansje om u tegen te zeggen, supersnelle pasjes!!! Maar we geven het niet op, want wat heeft het derde kleuter,...
WILSKRACHT!



Vrijdag was het dikke truiendag. Ikzelf was er niet bij (een hele interessante bijscholing gevolgd over verkeer en kleuters), maar Nancy (kinderverzorgster) en Cindy (mama Wout) hebben een oogje in het zeil gehouden. Nogmaals bedankt om de klas over te nemen!!!!

De verwarming in de klassen werden uit gezet en op de catwalk liepen originele outfits. Deze jury koos de winnaars en uiteindelijk is het klas 1 geworden.



Maar toch ... ik denk dat er toch iets fout gelopen is bij de puntentelling.





Maar ook:

- zwemmen
- yoga
- pluk van de petteflet
- voorleesboeken
- kringverhalen
- spelen
- ravotten
- ...
- plezier beleven 😊

Beleef het allemaal zelf met deze foto's.

<https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week212013>

2014

Tot morgen

Groetjes Emmy

Ps. Zijn er vragen, problemen,... één adres... kleuter 3

Ofwel

kleuter3@reuzenhuis.be

ofwel

0497/024.260

ofwel

[mij persoonlijk aanspreken](#)

Hier kan je de data nog eens vinden voor de weetjeskringen.

Wanneer?	Wie?	Wat?
8 november	staf	Neanderthalers
15 november	lina	konijn
22 november	kamiel	Mijn dieren
29 november	timon	tractoren
6 december	ilyana	chocolade
13 december	anna-lucia	Heksen

20 december	daan	Poezen
10 januari	nora	Keizerpinguin
17 januari	mona	De bijen
24 januari	miro	superhelden
30 januari	awa	vlinder
7 februari	timme	Het lichaam
14 februari	maya	Dino's
21 februari	ruan	brandweer
28 februari	rune	De maan
14 maart	janne	dolfijnen
21 maart	jef	
28 maart	louise	De baby: ontstaan en verzorging
4 april	sofie	
25 april	baptiste	
9 mei	wout	
16 mei	aldo	
23 mei	arnau	