



Ditjes en datjes

Zwemmen morgen!!!

We fietsen nog de hele week.



- woensdag 30 april: pedagogische studiedag
- **mierekamp**: 16, 17 en 18 juni

Morgen 24 maart ben ik terug op bijscholing over geletterdheid. Dit is enkel in de voor middag. An (1kk) neemt de klas over. Bedankt.

klasnieuws

Maandag kwam Marleen met de fiets de forumzaal ingereden. De start van de verkeersweken was begonnen. Samen met haar kleine 'uki' zongen we een paar liedjes.



Een paar studenten hadden een dag voorbereid met allerlei activiteiten voor het lager, maar wij keken alvast ook mee. Ze deden eerst een quiz in de forumzaal, we hadden telkens de keuze A, B of C.

De fietsen werden gegraveerd. Een toestel printte een klever uit en die werd op de fiets geplakt.



Een beetje verder zagen we de politiecombi met een paar politieagenten. Eventjes luisteren hoe daar alles in elkaar zit.



In de namiddag zijn we eens gaan kijken naar de vrachtwagen die op de parking stond. Ervoor lag een rood doek. Op het rode gedeelte ziet de chauffeur je niet, dit is de dode hoek. Opletten geblazen.



We lazen het verhaal voor van Uil met de buil.



De dieren van het bos zijn verschrikt door allerlei geluiden en lichten. En allemaal gaan de naar uil met de buil. Want die weet alles, echt alles. De dieren vertelden hun verhaal aan Uil. Uil zou op onderzoek gaan. Hij zag vreselijke dingen. Een weg die recht door het bos gelegd wordt, motorrijders die de wandelpaden vernielden, lantarenpalen die heel de nacht brandden, grote machines met een stinkende uitlaatgassen, bomen die werden omgehakt.

Uil met de buil werd woedend, zijn buil werd vuurrood. En dan gebeurt het onvermijdelijke, de buil barst en het gezond verstand kwam er uit op de werkmannen. Die begonnen na te denken aan de gevolgen van hun acties. Er werden geen bomen meer omgehakt, maar nieuwe bomen geplant, de paadjes werden herstelt en er werden bloemen geplant. De lantarenpalen werden gedimd,... Zo konden de dieren terug in het bos leven zonder de hinderende elementen.

Dinsdag hadden we eerst turnen. Daarna konden we rijden met de fiets op het parcours. Er was een deel naar de yoga en de rest kon fietsen en zo werd er telkens gewisseld.



In de namiddag deden we met een paar klassen de waterdans, zelfs de kleine peutertjes deden mee.



Daarna lazen we een pluk - verhaal en werkten het waterkunstwerk af.



Woensdag bekeken we Karrewiet en stonden we even stil bij de kinderen die vluchten uit Syrië. Hoe ze in overvolle klassen zitten bij hun buurlanden.

Er was ook goed nieuws, er zijn 3 tijgerwelpjes geboren van een zeldzame soort.

Daarna konden we terug naar hartelust fietsen. We proberen iedere dag te fietsen. Behendigheid oefenen.



Na de speeltijd gingen we eens bekijken hoeveel voertuigen passeerden. We gingen dit turven.

Een groep die de auto's telt.



Een groep die de bussen en tractors telt.



Een groep die de voetgangers telt.



Een groep die de fietsers telt.



Een groep die de motors telt.



En een groep die de vrachtwagens telt.



Terug in de klas bespraken we de resultaten. Er was een duidelijk verschil. De meeste voertuigen waren auto's (60), gevolgd door de vrachtwagens (7), dan de bussen (1) en tractoren (2), fietsers (2), voetgangers (4) en 1 motor. We doen dit volgende week terug, maar dan in de namiddag om te weten of er een verschil is.

Daarna speelden we het Aya spel. Dit is een mobiliteitsspel. Tijdens het spelen vertellen de kinderen over hun ervaringen in het verkeer,

bespreken ze hun gedrag, leren ze basisverkeersregels en gevaarlijke situaties inschatten.



Donderdag sporten we er op los met Eva.



We volgden met de babbelronde. We voerden onze taken uit.

Na de speeltijd kropen we terug op de fiets om onze behendigheid te oefenen.

In de namiddag dansten we eerst samen met de klassen op de waterdans.

We trokken dan onze max - T-shirts en handschoenen aan om er volledig in te vliegen, samen met Max doen we mee aan de zwerfvuilactie.

Voor we vertrokken, ...



Toen we terugkwamen, ... 5 zakken vol. De kinderen waren geschrokken van de hoeveelheid vuiligheid die in de natuur lag en ik ook.



Vrijdag was een fantastische dag.

We begonnen met het ijsglibberen!!!. Bedankt aan alle chauffeurs en helpers.



Het was een voormiddag vol pret, plezier, lachende gezichtjes en natuurlijk valpartijen.

Na de middag deed Jef zijn weetjeskring. We weten nu veel meer over de piraten van vroeger en nu.



We hadden nog eventjes tijd om beneden te spelen en het spel Aya te spelen.



Om daarna feest te vieren.

Hiep Hiep Hoera, Ilyana is 6 jaar geworden.

We zongen uit volle borst!!! We staken de kaarsjes aan.



En we luisterden naar het verhaal van kleine ukkipukkie Ilyana.



En smulden van cakejes en puddinkjes.



We leerden nog een liedjes van Biggetjes Basje heeft een fietsje.

Volgende week proberen we terug veel te fietsen, bekijken we de verkeersborden, de fiets, turven, ...

Beleef het allemaal zelf met deze foto's.

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2520132014?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPu0-cGj08O_bw&feat=directlink

Tot morgen

Groetjes Emmy

Ps. Zijn er vragen, problemen,... één adres... kleuter 3

Ofwel

kleuter3@reuzenhuis.be

ofwel

0497/024.260

ofwel

[mij persoonlijk aanspreken](#)

Hier kan je de data nog eens vinden voor de weetjeskringen.

Wanneer?	Wie?	Wat?
8 november	staf	Neanderthalers

15 november	lina	konijn
22 november	kamiel	Mijn dieren
29 november	timon	tractoren
6 december	ilyana	chocolade
13 december	anna-lucia	Heksen
20 december	daan	Poezen
10 januari	nora	Keizerpinguin
17 januari	mona	De bijen
24 januari	miro	superhelden
30 januari	awa	vlinder
7 februari	timme	Het lichaam
14 februari	maya	Dino's
21 februari	ruan	brandweer
28 februari	rune	De maan
14 maart	janne	dolfijnen
21 maart	jef	piraten
28 maart	louise	De baby: ontstaan en verzorging
4 april	sofie	Panda's
25 april	baptiste	
9 mei	wout	
16 mei	aldo	
23 mei	arnau	

