



Het klasnieuws: week 5

Ditjes en datjes

- Maandag 6 oktober: we gaan naar het bos en is er atelier...
- Woensdag 22 oktober: pedagogische studiedag
- 25 oktober – 2 november: herfstvakantie
- Vrijdag 12 en zaterdag 13 december: kerstmarkt
- Zondag 22 maart: tweedehandsbeurs
- Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april: grootouderfeest
- 15, 16 en 17 juni: Mierekamp

Het bos

Maandag 6 oktober vertrekken met auto's naar het bos 't veld in Ardooie. We doen eerst nog een toiletbezoek en dan vertrekken we. Ze mogen hun laarzen aantrekken en hun schoenen in een plasticzak met hun naam erop.

Bedankt voor alle mooie bloemen donderdag.



De vijfde week

mailto:emmy_taelman@hotmail.com

We begonnen maandag zoals alle maandagen met Marleen. We zongen, we dansten en luisterden.

Daarna vlogen we erin met babbelronde. Terug vele verhalen die de revue passeerden. En na de verhalen op maandag wisselen we altijd de taakjes. Dan voeren we de taakjes uit en is het alweer tijd voor speeltijd.

Na de speeltijd besloten we om werk te maken van een project. Er waren 2 opties die heel veel stemmen hadden nl. dino's en slangen. Om niet omgepraat te worden door de anderen, werd iedereen in de bouwhoek gezet. Niemand mocht praten, één per één kwamen ze bij mij en we turfden.

We kwamen uiteindelijk tot dit resultaat: 12 die gekozen hadden voor dino's en 7 die gekozen hadden voor slangen. (Loes was die dag ziek).

"Slangen" wordt even in de koelkast gestopt.

In de namiddag gingen plonzen in het water.



Dinsdag begon met turnen. Vervolgens deden we in kleine groepjes

yoga.

Met een viertal gingen naar de schoolbib, eventjes kijken of we geen boekjes vinden over dino's. We hebben eentje gevonden.



In de klas speelde ik met een groepje denkspelletjes om zo de vaarigheden te oefenen.

In de namiddag deden we de babbelronde en maakten we de flappen wat willen we weten, doen en maken.

Woensdag bekeken we karrewiet, we hadden het over spinnen en dat spinnen nuttige diertjes zijn. Die eten de insecten op zoals die lastige vliegen en prikkende muggen.

Daarna vlogen we erin. Een paar gingen dino's maken uit knutselrubber.

De patroontjes op het knutselrubber leggen en rond het patroontje

tekenen. Het is moeilijk om twee dingen tegelijk te doen, het patroontje goed vasthouden en tegelijkertijd met een balpen rond het patroontje te tekenen.

Daarna uitknippen en in elkaar schuiven.



Er waren ook kinderen die op de lichtbak hun eigen dinotekening

maakten.



Er zijn ook kleurplaten. Ik leg niet veel kleurplaten. Ik vind dat ze hun eigen creativiteit moeten gebruiken.



Bij de tekentafel liggen er stappenplannen van dino's (hoe teken ik een dino) en patroontjes van verschillende dino's.

Donderdag was het weer kookdag.

Sophie trok met 4 kinderen naar de winkel om ingrediënten te halen voor de dinokoekjes.



De oma van Elena trok met vier kindjes naar de bib in Tielt om dinoboeken te zoeken.



Samen met Sophie kneden ze het deeg in een mooie bol nadat alles is afgewogen.



Dan eventjes laten rusten in de koelkast. Daarna rolden we het uit en staken we dinovormpjes uit.



Zien ze er niet heerlijk uit. En ze hebben gesmaakt hoor.



Maar volgens de koks is het aflikken van de vingers nog lekkerder 😊.



Als afsluiter van de toch wel korte week, keken naar een stukje van Roan zijn dinofilm.

Alle hoeken werden ook uitbundig verkend met dino's, enzo ... en jullie kunnen dit ook meebelevén op de foto's via deze link.

<https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week520142015>

Bedankt aan alle klussers!!!



Groetjes Emmy

Ps. Zijn er vragen, problemen,... één adres... kleuter 3

ofwel

kleuter3@reuzenhuis.be

ofwel

[0497/024.260](tel:0497024260)

ofwel

[mij persoonlijk aanspreken.](#)