



Nieuws uit Klas 1



maandagochtend was het zo ver: we
verbraken eindelijk op losklas! we namen
de trein en stapten in gent en antwerpen
op een andere trein! onderweg werden
heel wat spelletjes gespeeld (en ook veel
koekjes gegeten!) om 17 uur dertig kwamen
we aan! we stapten nog een drietal kilometer
maar ons heem: de helix!



eerst werd de picknick uitgesteld.
daarna werd het heem verkend.
het was even zoeken naar de nieuwe
toiletten en douches maar ze waren
er. (gelukkig) huff!



we stapten naar de loods om onze fiets op te halen en maakten al meteen een eerste fietstochtje! de fiets van sophie was wel wat gekrompen!



de bedden werden verdeeld en gemaakt en de bagage uitgepakt!

in de namiddag speelden we samen met klas 3 en 4 een bosspel. er werd hard gelopen en goed gespeeld!



daarna keken we nog naar een toneeltje over klinicus. mooi!



s avonds was er een paar keer bezetijd: dan kon je kiezen uit knutselen, fietsen, spelletjes spelen, strips of boekjes lezen, spelen in het bos of een kamp bouwen (en het was een supermooi, hoor!)



maandagavond werd het verhaal 'de vos in het bos' voorgelezen en gespeeld het was supergrappig! maandagnacht heeft het superveel geregend en heel hard gewaaid! er waren heel wat bomen omgewaaid!



we begonnen elke ochtend met ochtendgymnastiek. er werd goed gedaan!



dinsdagvoormiddag volgden we een workshop 'natuur op je bord' we gingen eerst kruiden zoeken in het bos en daarna werden er toostjes, pannenkoeken, soep en heksenprotjes gemaakt! elk groepje maakte dit zeer zelfstandig klaar! goed gedaan! tijdens de wandeling zagen we takken afkraken en een boom omvallen!



er werd beslist dat het
veel te gevaarlijk was
om buiten^{te} zijn en iedereen
moest de rest van de dag
verplicht in het keem
blijven! gelukkig hadden we
veel te doen! er werden volks-



spelletjes, kring- en groeps-
spelletjes gespeeld, we dansten er op los ('t was de
moeite, hoor!) en mochten samen naar een
film (Horton) kijken.

die avond speelden Cassandra, Mieke,
Sophie en Babette het verhaal 'de beer
en zijn zwaard' voor ons. het was
een poppenkast. leuk, hoor!





woensdag hadden we een grote
doorschuif. je kon op
stap met klinkus (of jan) in
het bos, gaan scheppen in
de rivier, bodemdierpjes zoeken,
een 'blote-voetenpad' maken en

testen, lichaansexpressie in het
bos, werken rond 'de spin' en 'het
lieveheersbeestje', natuurspulletjes
spelen en nog veel meer! er werden
mooie zaken gevonden, hoor!
er werd ook flink meegewerkt!



die avond
gingen we ook
allemaal in
de dooske!
blink blink!



we aten veel lekkere dingen deze week
en zelfs ook een keuzige pannenkoek en
bedankt. nou, om er Wendy!!

De avonds vonden we een toegangsticket voor
het swingpaleis! we werden verwelkomd
door de jury: jeanneke en chantal (dat
waren sophie en babette). de presentators
waren natasha en petruschka (mieke en
cassandra). er waren heel wat rondes.
zo had je de nieuwe - ronde, de wie is het-
ronde, de filmronde, de wetronde en nog
veel meer! tussenin waren er ook nog
binnen de minuut-opdrachten. we hadden
een super leuke avond! we vielen (na een
heerlijk ijsje) als een blok in slaap!





elke middag was er ook platte rust. dan moest iedereen een halfuurtje op het bed gaan liggen en dan moest het muisstil zijn!

donderdag volgden we
nog een workshop
'dierenmanieren'. we leerden
meer heel wat bij over
het gedrag van dieren!



na elke maaltijd waren er 4 keukenhulpjes. zij ruimden de tafels af.



ondertussen gingen de anderen knutselen
met katkleem (ze maakten supermooie
bostrollen!) en daarna werden er kabouteren
gezocht (en gevonden) en werden
machtige land-art-natuur-kunstwerken
gemaakt! moot, hoot!



die avond zagen
we het laatste deel
van het verhaal
van klinkus! leuk!





In ons team
 werden de helpers en
 loopploeg bedankt

en
 vierden we een feestje!



we sloten af met het koninkje
 "waarom huil je, kleine uit?"

vrijdag was de grote opruimdag! we
stoppen alles terug in onze valies (zeg maar
propfen!) en brachten onze fiets terug naar
de boots. we aten nog een laatste keer
in ons heem en toen namen we afscheid
van de hoge rielen 😞.



we stapten toen naar het station.
vanaf dan was het aftellen om
onze familie terug te zien! we hadden
hem toch wel hard gemist!

we wensen iedereen een fantastische,
rustgevende, zalige, ontspannende, warme,
super passavakantie! (vol chocolade!) geniet!
erwan! 😊