

Week van: 16 maart tot 20 maart 2015
(tot en met 1 april geeft Elisah de activiteiten in de klas)

Project : Vogels

Maandag:

Deze ochtend hoorden we in het forum over de zonsverduistering. We kregen te horen dat het niet goed is voor onze ogen om daar naar te kijken zonder speciale bril. Daarom blijven wij vrijdag gezellig binnen!

Stijn, de papa van Emma en Sara, kwam langs om te timmeren. Enkele kleuters gingen mee om hun vogelhuisje te maken.





We speelden en werkten nog wat verder in de klas.

We maakten een plaatje voor Roosje, onze dode vogel, we maakten nog enkele voederhuisjes, speelden met de parels, tekenden met de krijtjes buiten, puzzelden en knutselden over de vogels.



We kregen van Elisah een snavel van een roofvogel, een zaadeter of een insecteneter. We herhaalden nog even welke snavel welk eten at en gingen dan zelf op zoek in de tuin. In de tuin lagen allemaal prentjes met muizen, kikkers, spinnen, vliegen, wormen, zaadjes en nootjes op. De kleuters keken welke bek ze hadden en gingen op zoek naar het juiste eten. Dit konden de kleuters al heel goed!

Nadien keken we nog even naar de vogels in de tuin en luisterden we even naar hun mooie liedjes.



Op het einde van de dag keken we nog even in het boekje en leerden we snel nog even wat bij over de pauw.



Onze maandag zit er al weer op, morgen zijn we er weer met nog meer weetjes over de vogels!

Dinsdag:

We kregen deze ochtend weer een mooi verhaal te horen van opa Jan. Hij vertelde over de pimpelmees met zijn blauwe hoedje en de koolmees met zijn zwarte hoedje en zwarte das! Wat een mooie vogels en wat een mooi verhaal!



Daarna gingen we weer aan het werk in de hoeken. Met zo'n mooi weer in het vooruitzicht konden we niet anders dan ons terras een stevige poetsbeurt te geven. Ondertussen konden de kleuters ook met de kralen spelen en zo hun eigen vogel maken!



De zandbak had ook wel eens zin in wat nieuws, daarom deden we het zand er uit en vulden we de bak met maïs!



Na de speeltijd waren de schaduwen van de vogels verdwenen! De kleuters gingen elk een schaduw zoeken en probeerden deze bij de juiste vogel te leggen. Daarna volgden de naam en enkele weetjes over deze vogels.

Bij het begin van het project stelden we de vraag hoeveel verschillende vogelsoorten er eigenlijk zijn. Vandaag kwamen we te weten dat er wel 10 000 vogelsoorten zijn! Ja ja, zoveel!

Een paar kleuters werkten nog even verder aan hun voederhuisjes voor de vogels. Ze gingen zelf op zoek naar een stokje met de juiste lengte om de vogels op te laten rusten.

In de middag dachten we al even na over ons grootouderfeest, maar wat we zullen doen blijft nog een verrassing!

We genoten verder nog wat van het mooie weer en speelden nog wat in de hoeken.





We leerden al weer heel wat bij over de vogels, tot morgen voor meer van dat!

Woensdag:

Vandaag begonnen we met turnen bij Eva. Daar werden we echte piraten en oefenden we op ons evenwicht om niet in het water te vallen. Ondertussen speelden er piratenliedjes. Wanneer het liedje werd stopgezet mochten wij, de piraten, in het water springen en vluchten voor de zeemonsters! Gelukkig speelden de liedjes al snel weer en mochten we weer verder op de banken klauteren.



Daarna was er yoga voor groep 1. Kijk maar!



Terug in de klas speelden we een spelletje vogelbingo! We kregen elk een kaart met 4 vogels op. Wanneer de vogel getoond werd, en deze ook op het kaartje stond, dan mocht je het doorkruisen. Wie het eerst alle vogels had doorkruist, was gewonnen!

Daarna speelden en knutselden we nog verder in de hoeken. Samen met Elisah konden we het spelletje vogelbingo nog eens spelen. We vulden ook nog enkele voederhuisjes met zaadjes.



Het was alweer een drukke, maar leuke dag. Morgen gaan we op bezoek naar de struisvogelboerderij! We kijken er al naar uit!

Donderdag:

Vandaag kwamen we de klas binnen en kregen we al snel slecht nieuws. Slootje, onze vogel, is gestorven. We weten niet waarom. Kon hij niet tegen de drukte? Had hij teveel gegeten? Was hij in zijn slaap gestorven? We weten het niet... Maar we wilden hem toch een mooi plaatsje geven, dus gingen we hem begraven in de tuin.



Daarna speelden we in de verschillende hoeken. Er gingen enkele kleuters aan de slag om een tekening of een plaatje te maken voor Slotje.







In de namiddag gingen we een kijkje nemen op de struisvogelkwekerij in Aarsele. Amai, wat was dat interessant!

We leerden dat een mannetjesstruisvogel een haan noemt en dat deze zwart is en dat een vrouwtje grijs-bruin blijft. (Het kleurverschil zie je pas als een struisvogel één jaar oud is!)

We weten nu dat een struisvogel meel, mais, enz. eet, dat hij twee tenen heeft met een super scherpe nagel,... We hebben gezien dat hij eigenlijk niet zo'n grote vleugels heeft en dat hij een heel lenige nek heeft!

We vonden het erg grappig dat de struisvogel gek is op glimmende dingen. Toen de mevrouw haar gsm boven haalde waren de struisvogels precies gehypnotiseerd door het blinkend scherm.

We zagen ook de eieren van de struisvogels. Daar kunnen wel 24 kippeneieren in! Het ei heeft een heel erg dikke schaal en weegt ook redelijk wat.

De kuikens die uit de eieren komen hebben precies stipjes op hun zachte nek. Maar hun rug is helemaal niet zacht, het voelt precies als een egeltje!

Van al die struisvogels worden er heel wat dingen gemaakt. We gingen een kijkje nemen in de winkel en zagen plumeaus van de veren, handtassen en portefeuilles uit het leer, handcrèmes, paté, likeur (voor de juffen, mama's en oma's ☺), enzovoort.













Wat een gekke dieren, die struisvogels! We hebben weer heel veel bijgeleerd vandaag! Tot morgen!

Vrijdag:

We starten de dag met een uitleg over de zonsverduistering. We bekijken een filmpje, kijken zelf eens door zo'n eclips-brilletje en bekijken de zonsverduistering met een wereldbol, een bal en een zaklamp.







Jammer genoeg was er buiten in de telescoop niet meer te zien dan gewoon wat takken en blaadjes van de bomen. Het hele gebeuren zat verstopt achter de wolken.







In de context van wereldwaterdag dansten we de waterdans.





Gelukkig was er ook nog wat tijd om te spelen en te werken in de klas.







Vandaag was het dan ook nog eens zwerfvuilactie! Dat kunnen we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan natuurlijk. We trokken onze T-shirt aan en gingen de papiertjes in de tuin ten strijde!



Afsluiten deden we weer met ons forum. We zeiden allemaal een zinnetje over ons bezoek aan het bos en aan de struisvogelkwekerij.



Amai, wat was dat weer een productieve week! We hebben super veel bijgeleerd en zijn al benieuwd naar wat ons volgende week te wachten staat!

Tot volgende week!

Groetjes,
Ilse & Elisah

Agenda:

- 22/3: 2^{de} handsbeurs
- 24/3: we gaan naar de brielmeersen
- 31/3: zwemmen
- 31/3: grootoudersfeest
- 2/4: grootoudersfeest
- 27/4: bezoek aan het CLB

Mededelingen: