

Week van 9 tot 13 maart 2015

Project : vogels

Maandag:

Deze morgen hoorden we op het forum nog eens het verhaal van 'de gebarsten kruik' verteld door vertelman Jan. Hij toonde ook onze mooi geschilderde borden. Terug in de klas waren we even onder de indruk van de drukte. Maar liefst 8 studenten kwamen even kijken wat we zoal uitsteken in de klas.

Na de vertelkring gingen we onze klas weer opnieuw ontdekken. Er waren heel wat nieuwe hoekjes en kasten. Zo hebben we vanaf nu ook een techniekastje met hamers, schroevendraaiers, nagels,...



Ons project is volop aan de gang dus moet er ook wat gewerkt worden. De planken voor het maken van nestkastjes en voederhuisjes moeten afgeschuurd worden met schuurpapier. We willen ons niet prikken aan splinters natuurlijk.



Verder vond Ilse vrijdag een heleboel onafgewerkte tekeningen en knutselwerken. Die moesten we vandaag eerst afwerken voor we met iets nieuws aan de slag mochten.



Marthe vertelde tijdens de kring dat ze een dood vogeltje gevonden had in haar tuin. Ze had het ook meegebracht naar de klas. Het vogeltje was zeker al enige tijd dood want het rook behoorlijk onfris ☺. We stonden even stil bij wat er gebeurt met dode dieren (ze drogen op ---- skelet).

We besloten het vogeltje dan ook te begraven. Net voor de speeltijd was het zover. We trokken onze jassen aan, gingen een spade halen en groeven een putje. Roosje (zo werd de vogel door Marthe genoemd) verdween in het putje. De aarde er weer op, even aanstampen en missie volbracht.



We hadden nog enkele minuten voor de speeltijd begon. Snel gingen we naar opa Jan. Die had vanmorgen namelijk een specht gehoord in de tuin. Jammer genoeg was de vogel al gaan vliegen. Jan leerde ons nog dat de specht een hele lange tong heeft. Langer dan de onze (en dat is moeilijk te geloven ☺).



Na de speeltijd werkten we verder.



nesten en voederplanken met kapla



We misten Slotje dit weekend dus babbelden we wat bij. En natuurlijk werd er nog heel wat gekleurd en geschuurd.

Na de middag kregen we vreemd bezoek. Er kwam een ekster onze klas binnen gewaaid. Samen met opa Luc (Linus) en Linus bekeken we het dier. Wat een lange staart heeft een ekster! Ook zijn grote bek was indrukwekkend. Opa Luk vertelde dat eksters eierendieven waren. Ze gaan op zoek naar eitjes van andere vogels en smullen die op. Dat vonden we wel wat gemeen.



De ekster werd door Linus 'Sleutel' gedoopt want dat past bij ons 'Slootje' was de redenering. Hij mocht de hele namiddag blijven.





In de bouwhoek werden kampen gebouwd.

Een heleboel kinderen wilden graag voegeeten maken. Deze namiddag gingen we aan de slag.

Met ongezoeten pindakaas en pitten smeerden we een dennenappel in. We mochten een stokje of onze vingers gebruiken. Lekker smerig!!! Het was nog een heel werkje om een dennenappel vol te krijgen!





Ook mochten de kinderen die dat wilden even dansen op K3 in de forumzaal. Er zitten best wat feestbeesten in de klas moet ik zeggen.



Onze maandag is alweer voorbij. We kijken uit naar de rest van de week!

Dinsdag:

Deze morgen kregen we bezoek van de oma en opa van Sara en Emma. Ze brachten een kooitje mee naar de klas. Wat zou daar inzitten? Heel voorzichtig ging 'het raampje' open. Achterin het kooitje piepte een mooi vogeltje. Een vink. Eerst keken we even hoe de vink er uit zag. Leek ze op de ekster die gisteren op bezoek kwam?

Emma vertelde dat Wout altijd Suskewiet zei tegen de vink. Hoe zou dat komen? We luisterden naar het geluid van een vink. Opa bracht een cd mee met daarop 'suskewiet'. Hilariteit alom. Gek genoeg begon onze vink ook geluid te maken. Ze vond het helemaal niet leuk om op haar domein een andere vink te horen! 'ga weg' floot ze.

We vertelden dat vinken ook meededen in wedstrijden. In zangwedstrijden dan nog. Telkens een vink 'suskewiet' zingt mag je een streepje trekken.

We leerden dat de mannetjes mooiere veren hadden dan de vrouwtjes en dat de vrouwtjes geen suskewiet kunnen zingen.

Opa bracht ook eten mee voor de vink. Graantjes vonden we normaal. Het bakje wormpjes vonden sommigen toch maar vies hoor!





opa bracht ook boeken mee met mooie prenten en antwoordde op al onze vragen. Het was een heel boeiende ochtend! Dank u wel!

Daarna was het tijd om aan de slag te gaan. Het voegeleten moet verder klaar gemaakt worden. Met pindakaas en graantjes gingen we aan de slag.



Ondertussen werd de bouwhoek herontdekt. Er werden prachtige kampen op gezet en er verzezen hele dierentuinen en boerderijen.





Met de kapla werden futuristische vogelnesten gebouwd MET vloer zodat de eitjes goed liggen. Je ziet.... aan alles wordt gedacht ☺.



Na de middag kregen we een videorecorder van Annick. Die mochten we uit elkaar vijzen (bij deze... oude elektrospullen moet je niet weggooien. Onze kinderen weten er wel raad mee!)



Tijd om te beginnen aan onze voederhuisjes. Als eerste kwamen de huisjes met tetrabrikken aan bod. We bekeken het voorbeeld aandachtig en tekenden dan waar de gaten moesten komen. Daarna hadden we vooral véééél prikwerk. Wordt morgen nog vervolgd.





Een groep kinderen mocht gisteren op het podium dansen. De hele dag al, vroegen de kinderen of het vandaag ook kon. Nu was de forumzaal vrij en werden de beste beentjes voorgezet. Hilarisch bij momenten 😊



Ondertussen werd er natuurlijk ook in de hoekjes gespeeld.



Vandaag ruimden we net iets eerder op. We keken nog even naar het optreden van de dansgroep om daarna nog wat te genieten van het zalige weer op het reuzenkasteel.

Woensdag:







Donderdag:

Deze morgen kwam opa Jan ons een prachtig verhaal vertellen. Het ging over 'hoe de merelman een goudgele snavel en een zwart pak kreeg'. We luisterden gespannen toe.



Daarna mochten we gaan turnen bij Eva.

Na de turnles werd verder gewerkt aan de voederhuisjes voor de vogels.

We gingen ook al opruimen want na de middag mochten we op uitstap!

Om 12.30 u verzamelden we al, samen met papa's, mama's, opa's en oma's. we gingen namelijk op flierefluiterpad met 2 kabouters!

Aangekomen in Bulskampveld hoorden en zagen we onmiddellijk vogels. Na even stappen, liepen we 2 kabouters tegen het lijf. Kabouter Flierefluiter en kabouter pom vertelden ons eerst een mooi verhaal.





Daarna gingen we samen op pad. We zagen een vogel die jammer genoeg ten prooi was gevallen aan een roofvogel.



We mochten vogels tekenen op een krijtbordje.





Dat lukt al zeer goed hoor!







We kregen een verrekijker om vogels te spotten.











Daarna kreeg iedereen een toverarmband. Die zou ons helpen om de vogels in het bos te helpen.





We hielden een vogelgeluiden concert zodat de bosuil zijn stem zou terug vinden.





We gingen vogels bekijken achter een muur met kijkgaatjes.





We bekeken de eitjes van verschillende vogels en mochten die bij de juiste vogles brengen. Daarvoor pasten we de eitjes in mallen.





We konden een mooie klasfoto nemen.



En we leerden hoe vogels hun nesten bouwen. We mochten zelfs helpen om een groot nest te maken.







Na een koekje en wat water konden we op pad om onze laatste opdracht tot een goed einde te brengen.

We beken goed de vogelbekken. Hoe weten we welke vogels welk voedsel nodig heeft? We mochten elk om beurt 2 kaartjes met voedsel bij de juiste vogel brengen.



Zeer moe maar voldaan keerden we naar school terug. Dag kabouter Flierefluiter, dag kabouter Pom! (en nog een dikke merci aan alle chauffeurs!)

Vrijdag:

Vandaag werken we verder aan onze 'wat willen we doen' taakjes. De voederdoosvriendjes kunnen beginnen met het schilderen van hun doos.



Rustig puzzelen.

Een verjaardagskroon schilderen.



Verder werken in de zelfstandige knutselhoek.



3 kinderen wilden erg graag een echt vogelnestje maken met mos. Samen met opa rolino gingen ze aan de slag.





Het werden prachtige nestjes. Zelfs kleine raaf kreeg een eigen nest. Zie hem stralen! Dank u wel opa Rolino!



In de tuin vond Linus een worm. Wat kunnen we daar mee doen? Aan de vogels voederen zagen de kinderen niet zitten dus we besloten een regenwormhuisje te maken.



Samen met stagiaire Elisah gingen we op pad. Sommige kinderen wilden liever buiten kleuren. Dat kan natuurlijk ook. Kan iemand al een mooie vogel tekenen?



Onze wormenbak is mooi gevuld. Telkens met een laagje zand en een laagje aarde. Tijd om de wormen in de bak te deponeren.





zie je de gangen die ze graven?



timmeren



een voederplankje maken.

We sloten de dag af met een spetterend verjaardagsfeest voor Nelle. Proficiat meid!





Smullen van heerlijke chocomousse!

Tot volgende week!

Groetjes,
Ilse

Agenda:

19/3: uitstap naar de struisvogels
22/3: 2^{de} handsbeurs
24/3: we gaan naar de brielmeersen (onder voorbehoud)
31/3: zwemmen
31/3: grootoudersfeest
2/4: grootoudersfeest
27/4: bezoek aan het CLB

Mededelingen: