

Week van 20 tot 24/10/2014

Project:

Hoihoi!

**Maandag:**

Vandaag legde ik een heleboel individuele spelletjes uit aan de kinderen. Zo kwamen electro, cars, castle logics, day and night en camelot aan bod. Ook in de kring werd een specifieke opdracht gegeven. 2 poppetjes stonden aan de ene kant van de tafel. Aan de andere kant stond een brandweerman. De kindjes wilden naar de brandweerman maar dat kon niet. De kloof was te diep en beneden raasde een wilde rivier. Wat nu? De kinderen kwamen zeer snel met oplossingen en het duurde niet lang of iemand vond dat we een brug moesten maken. Goed idee! 3 kinderen kregen een zakje duploblokken. Met z'n 3'n moesten ze een brug zien te bouwen die breed genoeg was om 3 mannetjes over te laten. Ze moest natuurlijk ook stevig genoeg zijn. Benieuwd of dit zou lukken...

Verder kwamen er vergrootglazen in de herfstbak. Wat zien we allemaal?



We kregen enkele dozen met 'nieuwe' puzzels. Aan de slag!







Hoe bouwen we een brug?





De kinderen bouwden echt bijna een volledige dag maar uiteindelijk lukte het. Echt breed genoeg was ze niet maar achter elkaar stappen lukt ook nietwaar ☺





Verder moest er ook echt gewerkt worden. Ik bracht een oude kast mee naar de klas met de bedoeling die op te lappen en in het poppenhuis te parkeren. Het kleur stond ons niet echt aan dus moesten we dat eraf zien te krijgen. Met heel veel enthousiasme werd er begonnen met schuren. Na een 5-tal minuten hadden de meesten het wel gehad. Toch waren er een 3-tal doorzetters die maar bleven schuren.





We hadden nog eens tijd om gewoon in het poppenhuis te spelen.





De knikkerbanen blijven populair.







Na het opruimen hadden we geluk! We konden nog 2x feest vieren!! Emma en sare werden 4 jaar. Proficiat deugnietjes! Papa bakte heerlijke pannenkoeken die in geen tijd verorberd waren. Smullen!





### **Dinsdag:**

Dinsdagmorgen mochten de kinderen in groepjes mee met Angelique en lobke (mama Leander) op een herfstwandeling. En herfst was het! Het regende en waaide maar niets hield ons tegen. We zochten foto's, probeerden al een stukje 'kaart te lezen' en keken goed in het rond. Onderweg deden we ook opdrachtjes. Het was een fijne uitstap. Dank je wel Lobke en Angelique.

Het laatste groepje zou in de namiddag vertrekken. Jammer maar helaas regende en waaide het zo hard dat we echt niet konden vertrekken. Die kinderen hebben de toch dus nog te goed!



Na de middag deden we nog een proefje met Angelique. We mochten aarde zeven en in een potje doen. Daarna werd er water bij gegoten. Dekselletje stevig vastdraaien en schudden. We kregen één glas bruin water. Dat moeten we nu een tijdje laten staan. Wanneer Angelique terug is, zullen we kijken wat er gebeurd is.







We konden ook met de 'frottage' techniek een blaadje tekenen en uitknippen.





Ondertussen kwamen de kinderen elk om beurt bij mij om een vrije tekst te tekenen. Eerst vertelden ze wat ze graag wilden tekenen. Daarna mochten ze dit met een zwarte stift ook tekenen en als laatste werd de tekening ingekleurd en het verhaal opgeschreven. De resultaten zijn(waren) te bewonderen in de forumzaal. De tekeningen zullen nadien in ons vrije tekstenboek komen.







**Woensdag:**

Pedagogische studiedag

**Donderdag:**

Vandaag hadden we vooral een drukke voormiddag. Na de kring konden we onmiddellijk gaan turnen bij Eva. Na een heleboel leuke spelletjes was het hoog tijd om onze jas aan te trekken en ons naar buiten te reppen. De speeltijd was al een tijdje bezig!



Daarna ging het onmiddellijk weer naar buiten voor de schoolfoto. We moesten vooral onze handjes naar beneden houden, kijken naar de fotografe en lachen natuurlijk ☺. Na de schoolfoto mochten we ons klaarmaken voor een klasfoto. Daarvoor stonden we eerst even in de file. We zijn namelijk niet de enige klas op school die een klasfoto wou.

Terug in klas hadden we nog net tijd voor een gek verhaal dat Linus meebracht. Het ging over een jongetje dat boeken opat en het nog lekker vond ook! Toen was het al middag! Wat was de tijd snel voorbij gevlogen!

Na de middag speelden we in de kring een spelletje 'kritisch luisteren'. Er lagen een heleboel erg gelijkende foto's op de grond. Ik stelde telkens een gerichte vraag (bv. Op welke kaart zie je Tom op de grond staan zonder bril?). dan moesten de kinderen op zoek gaan naar juiste kaarten.



We bleven niet te lang in de kring hangen want we wilden verder werken aan onze vrije teksten.



Nancy nam ook enkele kindjes mee om wat op de pincetgreep te oefenen (dit om vlotter het potlood vast te houden). Tussendoor werden we verrast op heerlijke oliebollen (dank u wel Annick).



Suki en Anna-Lucia van klas 1 en 2 hielpen ook goed mee in de klas. Anna-lucia hielp enkele kinderen met het bouwen van een knikkerbaan terwijl Suki hielp met een kleuter aan de computer.



Kortom, er was alweer vanalles te beleven.



Om de dag af te sluiten speelden we nog enkele kringspelletjes.



**Vrijdag:**

Vandaag mogen alle tekeningen mee naar huis. Voor sommigen betekende dit eerst nog een stukje afwerken.



De laatste vrije teksten werden getekend, gekleurd en geschreven.

We maakten ook een mooie kaart voor Nancy. Vandaag is de laatste dag dat zij komt ondersteunen. Na de herfstvakantie verhuist ze naar de 1<sup>ste</sup> kleuterklas. We zullen haar alvast missen!

Straks vieren we ook mijn verjaardag. We wilden graag een hapje eten maar daarvoor moesten er eerst voorbereidingen getroffen worden.





Na een snelle opruimbeurt was er tijd voor feest! Deze morgen werd ik ook door een heleboel kindjes verrast met lieve verjaardagswensen, - zoenen en – kaartjes. Als kers op de taart kreeg ik een prachtig geknutselde kroon van Madéleine. Ik heb ze fier de hele dag gedragen. Heerlijk en bedankt allemaal!



De vrijdagmiddag is altijd genieten. Er gaat telkens een groep van een 8-tal kindjes naar de relaxatie.



De rest werkt rustig dingen af, speelt een spelletjes of maakt een puzzel. Vandaag werd ook de computer aangelegd.



We sloten de dag af met de rest van ons aperitief. Deze voormiddag kregen we niet alles op (of beter; mochten we niet alles op ☺).

Na de vakantie verandert er één en ander. We starten met één moetwerkje per week. We proberen te starten met de taakjes, er komt een luister-, kijk-, en filosoferkring. We hebben dus enkel nog op maandag en donderdag praatronde.

Speelgoed, nieuwe kleren,... worden niet meer geshowd. Vanaf nu proberen we over relevantere dingen te vertellen. Ik zou willen vragen om kleine prutskes (armbandjes, popjes, knuffeltjes,...) vanaf nu thuis te laten. Zo kan onze praatronde iets vlotter verlopen (en moeten kinderen geen halve dag op zoek naar waar ze ook alweer hun spulletje achter gelaten hebben).

Denk er ook aan... op dinsdag 4 november gaan we naar de paardenmanège. Een lange broek zal dan aan te raden zijn! We brengen een picknick met een drankje mee (geen frisdrank maar chocomelk of fruitsap kan).

Geniet alvast met volle teugen van de vakantie!

Groetjes en tot volgende week,

Ilse

#### Agenda:

4 november: we gaan naar de manege. Vertrek om 12.30 u. Picknick meebrengen a.u.b.

10 november: vrije dag

11 november: wapenstilstand

28 november: ontspannen quizavond (vanaf 20.00 u)

9 december: zwemmen.



Woensdag: 25 februari: ijsglibberen

Belangrijke mededelingen: