

Week van 5 tot 9 oktober 2015

Project: kikkers

Maandag:

VRIJE DAG: geen school !

Dinsdag:

Tijdens het forum kregen we nog een voorstelling van een goed doel voor de Reuzenrun komende zondag. De opa van Winter vertelde ons het verhaal van de Nepalese kikker. En stelde daarna het project voor.

In de kijkkring bekeken we verschillende kleuren die kikkers kunnen hebben. En ook het verschil in grootte werd bekeken.

Daarna werd het echt wel tijd om de handen uit de mouwen te steken... We schilderden verder aan de kikkermaskers en kikkertoeters.



En uiteraard werden de verschillende hoekjes ook druk bezocht...



Carine had de klas komen poetsen en de poppenhoek was zo goed als leeg... De kleuters waren zo mooi beginnen spelen, dat ik met hun toestemming de hoek nog eventjes 'leeg' heb gelaten... Mooi om te zien dat hun spel ook zonder meubelen tot stand komt!



Deze namiddag kwam de papa van Robbe zijn drumstel demonstreren. Heel indrukwekkend allemaal. En heeeel veeel lawaai, maar dat was net het leuke! Dank je wel Tom voor deze fijne activiteit!!



Na het kennismaken met de trommelstokken waren ze klaar voor het grotere werk. Tom maakte ons er wel attent op dat we goed voor onze oren moeten zorgen en dus ook beschermen tegen te veel lawaai...



(de rest van de foto's zal je binnenkort kunnen bekijken op de klaswebsite)

Woensdag:

De kleuters kwamen de kring binnen met hoge verwachtingen, want vandaag zouden ze leren hoe het nu zat met de baby's van de kikkers... Gaan ze daarvoor naar het ziekenhuis en is er een dokter nodig??? Ik voelde de druk op m'n schouders WANT: kikkers krijgen helemaal geen baby's (zoals wij die kennen)... Ze leggen eerst eitjes in het water (kikkerdril, niet te verwarren met krokodil) en dan groeien daar kikkervisjes uit. Dan krijgt dat kikkervisje plots pootjes en valt zijn staart er af. Dan is hij/zij een echte kikker!!! Heel raar allemaal en de kleuters hadden het moeilijk om te aanvaarden dat er geen baby's aan te pas kwamen... Geen gemakkelijk materie dus!!



Dat moet zeker nog wat bezinken....

De speelbak was leeg omdat de dieren terug in de natuur werden gezet en dus maakten we er een 'verteltafel' van de kikkerprins. Er werden kikkers en padden (speelgoed) in gezet, een paar kiezelsteentjes, een diepe vijver, een paar gouden ballen en speelfiguren om het sprookje te kunnen naspelen. Nu moet ik eerlijkheidshalve wel melden dat de sprookjes soms uitdraaiden op echte gruwelverhalen... Zo aten de kikkers de gouden ballen op, soms sprongen de kikkers de prinses bijna plat en plots bevond zich in dit utopisch tafereel een monstertruck-achtige auto.... Maar boeiend vonden de kleuters het wel!!



We deden ook verder met de verf- en knip- en prikwerken.



Na de speeltijd stonden de mama's en papa op ons te wachten vol ongeduld. We speelden gezelschapsspelletjes in kleine groepjes (net zoals vorig jaar). Dank je wel papa van Nelle, mama van Mira en mama van Nelle!!



En om de dag af te sluiten deden we beroep op Eva....



Donderdag:

Na de praatronde moesten we het 'knutselniveau' dringend opdrijven. Nancy was in de klas en er werd heel hard gewerkt.



Tussenin moesten we even stoppen om te turnen...



Evelien (peuterklas) kwam met goed nieuws en slecht nieuws... Het slechte nieuws was dat ze een dode pad gevonden had op haar terras. Het goede nieuws was dat we die onder het vergrootglas heel goed konden bekijken. Zowel de boven- als

onderkant.





En vandaag leerden we ook een heel speciaal lied. Een tekenlied....
Het lied gaat over een kikkervisje die verandert in een kikker. Terwijl we dit liedje zingen tekenen we ondertussen de evolutie van een kikkervisje naar een kikker. Heel veel dingen tegelijkertijd doen (zingen, tekenen en nadenken)... Moeilijk, uitdagend, maar super plezant!!



Vrijdag:

Alweer de laatste dag van de week. Ansgar (begeleider klas 6) kwam deze morgen origami tonen in onze klas. Hij plooid uit een stukje papier een echte springkikker...



En ook Nancy hielp terug mee om de kikkermaskers en kikkertoeters af te werken...





De knutselmarathon werd aangenaam afgewisseld met een Yoga-sessie door Eva





In het forum werd het laatste goede doel uitgelegd door de papa van Marte (L4) en Hazel (L1).

Ilse en ik willen jullie graag nog eens bedanken voor de fijne attenties die we afgelopen dinsdag van jullie mochten ontvangen. Het was heel fijn, merci !!!!

Voor wie het nog niet mocht weten: zondag 11 oktober gaat de Reuzenrun hier door. Ilse en ik hebben de afgelopen weken getraind om met onze kleuters te kunnen meelopen tijdens de kidsrun.

We verzamelen ten laatste om 14.00 aan de startplaats en met de aanwezige (en ingeschreven) kleuters lopen wij een rondje rond het restaurantje. Mama's en papa's mogen uiteraard ook met ons meelopen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!!
Vergeet zeker niet het roze briefje van de kidsrun mee te brengen....

Ik wens jullie een fijn weekend en ik hoop jullie (massaal) terug te zien zondag op de Reuzenrun!

An

Agenda:

Dinsdag: 20 oktober: zwemmen

Woensdag 21 oktober: pedagogische studiedag: GEEN school

Vrijdag 23 oktober: uitstap naar het BOS + herfstatelier

Herfstvakantie: van 2/11 t.e.m. 6/11

Belangrijke mededelingen:

- Maandag is de laatste dag om de klasfoto's te bestellen. Wie dat wenst kan het briefje + gepast geld afgeven aan Ilse.
- Vergeten jullie niet om het briefje van het bos/bosatelier in te vullen en mee te brengen??? (die kan/kon je vinden in de blauwe lade)