

Week van 1 februari tot 5 februari 2016

Project: haaien

Maandag:

Er was eerst forum, daarna mochten de kleuters hun verhalen vertellen in de praatronde. Er werd gepraat over puzzels, stempels, verjaardag, uitstapjes, Maar het grappigste was toch over de schmink van onze mama's. Ik leerde vooral dat mama's zich schminken om verschillende redenen (aldus volgens de kleuters!). De redenen zijn zo goed dat ik ze jullie toch even wil meegeven.

- om mooier te worden
- om naar een feest te gaan of naar het werk
- om de rimpels niet meer te zien
- omdat de papa dan een hand zou geven aan de mama en dan blijkt dat dit 'helaas' niet werkt !!!

Na deze belangrijke vaststelling keerden we terug naar ons project. De laatste krokodillenmaskers werden afgewerkt.



Om daarna nog even te kunnen stilstaan bij de haaien. We dachten eerst na: wat weten we al over de haaien (en da's al behoorlijk veel). En wat willen we nog weten en/of doen.



Eén van de voorstellen was om de poppenhoek om te toveren in een zee/aquarium. En da's een prima idee. We ruimden alles op en maakten er een waterboeltje van. Past perfect bij de spullen uit onze winkel.



Ook de moet-opdracht van deze week sluit aan bij het project: maak van strijkparels een haai. De haai moet volledig hetzelfde kleur hebben, behalve het oog. Dat moet een ander kleur zijn. Toegegeven, het enthousiasme was zeer groot, en ook de resultaten mogen er zijn.





Dinsdag:

We keken in de kijkkring naar een filmpje over een haaienverzorgster in een dierentuin. Er zwemden vier soorten haaien rond en we konden die heel goed zien. We zagen ook wat de haaien eten en hoe ze dit krijgen.

Ons aquarium bestond alleen nog maar uit water. En daar brachten we vandaag verandering in. We kleurden en knipten vissen en garnalen uit en lieten die 'rondzwemmen' in het water. Zo hadden de haaien lekker eten in de buurt. Tussen de haaien door zwommen er toeristen/verzorgers. Net echt!



Er konden ook haaien gemaakt worden met papier en wc-rolletjes en er waren ook kleurplaten in de tekenhoek.



We dansten nog eens samen met de kleuters van Emmy (derde kleuterklas) enkele verschillende dansjes: waterdans, schooldans, zevensprong, jantje ging eens dansen en natuurlijk 'dans met tante Rita'. Ambiance alom!!!



Woensdag:

In de luisterkring ontdekten we een rijmverhaaltje over de haai (en zwaai, en papegaai en lawaai en saai).

We leerden gisteren ook wat haaien eten en dat zijn o.a. garnalen. Het voorstel kwam om soep te maken met garnaltjes.

Deze voormiddag gingen we dus de witloof, selder, peterselie en garnalen halen. We bestudeerden dan even kort de garnaal (= kijken, ruiken en vooral ook proeven) en sneden alvast onze groenten fijn om dan morgen soep te maken.



We speelden nog even in onze hoeken en knutselden ook nog op 't gemak verder tot het tijd werd om te gaan turnen bij Eva.





Donderdag:

De kleuters konden vandaag terug al hun verhalen kwijt.

Daarna doken we de hoekjes in en sommigen sneden nog een ui en knipten de peterselie fijn.



Daarna werd de pot op het vuur gezet en terwijl de kleuters turnden bij Eva kon de soep koken.



Na de speeltijd mochten we dan de soep (en dus ook de garnalen) proeven. Het werd maar met een kleine meerderheid goedgekeurd. Sommigen vonden de garnalen nu plots niet meer lekker. Terwijl ze dat anders wel graag aten. Hoe zou dat nu komen??? Heel misschien omdat ze nu in de witloofsoep zitten?



Net voor het middagmaal riep Pieter (sport lager + secretariaat) alle kleuterklassen nog eens samen om wat uitleg te geven over de circuskoffer. Als het regent en we kunnen niet buiten spelen, dan kunnen we het materiaal uit de circuskoffer gebruiken om mee te spelen in de forumzaal.



We trokken dan richting Ter Borcht om helemaal te transformeren in haaien. Want waar leven de haaien? In het water natuurlijk!
Op een plankje drijven de kleuters rond in het water op jacht naar lekkere prooien!
Dank je wel aan de helpende mama's!!!!!!!





(meer foto's kan je binnenkort vinden op de klaswebsite)

Vrijdag:

Het verhaal voor de verhalenkring was een beetje een speciaal verhaal: Ik zou het leuk vinden....

Het gaat over een lieve meneer die voor een vogeltje wil zorgen en hij geeft het vogeltje alles wat hij maar vraagt. Het enige probleem is, het vogeltje blijft maar vragen en vragen en vragen. Tot het meneertje er genoeg van heeft en het vogeltje terug buiten smijt.

Daarna dachten we even goed na waarom de 'lieve' meneer dat deed, want heel wat kleuters vonden het niet lief dat hij het vogeltje buiten smeed. Een interessante discussie hoor!



Thor bracht een echte haaiantand mee naar de klas!



We speelden daarna nog wat in onze hoekjes en enkele kleuters kwamen me melden dat het vandaag best wel een rustige dag was. (Het zijn toch schatjes hé)

Na de middag mocht de helft van de klas mee met Eva om yoga-oefeningen te doen. De andere helft van de klas mocht na het opruimen nog even hun ict-vaardigheden oefenen met de tablets. Ze speelden memory, sudoku's en 'wat hoort er niet bij'. Ferme denkoefeningen !

Tijdens het forum brachten we onze twee versjes en demonstreerden we samen met de derde kleuterklas 'dans met tante Rita'. Dat was meteen ook de afsluiter van deze week en de start van een weekje krokusvakantie.

Geniet ervan en hopelijk zijn alle zieke kleuters vlug genezen!!!!
An

Agenda:

van maandag 8 febr t.e.m. vrijdag 12 februari: krokusvakantie

zaterdag 20 februari: speurreuzentocht

vrijdag 11 maart: pedagogische studiedag

vrijdag 18 maart: reuzenhuisquiz

mierekamp: 20,21 en 22 juni