

Week van 22 februari tot 26 februari 2016

Project:

Maandag:

Tijdens het forum van deze week kozen we met de ganse school een nieuw muziekje. Er werden vier liedjes aan ons voorgesteld en er werd vrij 'unaniem' gestemd voor het liedje 'leven'.

Daarna duikten we onze kring in om te luisteren naar de spannende belevenissen uit een kleuterbestaan... Er werd gepraat over maskers, knippen en schilderen, een feestje voor pepe (en nu weten we ook dat oude mensen blijkbaar zeer graag koekjes krijgen als cadeau!!!), over het rusthuis, over lange haren en over een toneel. Marie-Julie had zelfgemaakte kaarsen mee naar de klas en dat wekte heel wat interesse. Want hoe maak je dat? En wat heb je daarvoor nodig.... Ideaal om dat te onderzoeken deze week!!!



Bij het begin van de week kregen de kleuters weer te horen wat hun moet-opdracht deze week inhoudt. We moeten een kroon maken (voor het 'geheime' feestje vrijdag), maar op de kroon moeten ze figuren kleven in patroon. Drie willekeurige figuren kiezen en deze dan voortdurend herhalen.



Het spelletje dat we kregen van Nelle haar verjaardag werd gespeeld en ook in de verschillende hoeken kon je kleuters zien spelen (of 'hangen').



De kleuters kwamen bij ook een kindje/huis/boom tekenen.



In het boekje van Renée stond hoe je mooie vlechten kon maken. De kleuters besloten om dat ook te doen. Al vlug ondervonden ze dat hun haar daar niet lang genoeg voor was en dat vlechten niet vanzelf gaat. Met behulp van drie verschillende kleuren wol toonde ik hen hoe je een vlecht kan maken. Geen gemakkelijke opdracht!!!!



Dinsdag:

Gisteren zagen we nog een filmpje hoe je kaarsen kan maken. Vandaag hebben we dat ook effectief gedaan.

We herhaalden nog even wat nodig hadden: oude kaarsen, een pot, een vuurtje, restjes wasco's om een kleur te krijgen, een aangenaam geurtje aan toevoegen (met etherische olie) een vorm om de kaars in te doen en een wick of een lont om de kaars te kunnen laten branden.

Eerst via een stappenplan....



Dan in het echt!!!



Dat was een vrij intensief proces omdat het kaarsvet telkens voldoende heet moet zijn om het nog te mengen met hun gekozen kleur(en). De kleuters mochten ook kiezen waarin ze hun kaars goten (wc-rolletje, aluminiumpotje, een muffinvorm of een klein bloempotje) en deze activiteit nam de ganse in beslag. Maar aanschouw deze prachtige resultaten....



Woensdag:

Onze dag startte met het tovertrucje van de week. Ik tekende op een wit blad een tekening met een stukje (witte) kaars. De kleuters keken naar mijn tekening en zagen niks. Dan overschilderde ik het blad met ecoline en hocus pocus pats, mijn tekening werd zichtbaar...



Deze tovertruc mochten de kleuters uiteraard ook uitproberen.



We leerden terug een rijmversje met kaars, raars, tovenaars, laars, kunstenaars en paars.

Ik vroeg ook aan de kleuters waarom mensen kaarsen gebruikten en we stonden even stil bij het feit dat kaarsen heeeeeeel vroeger gebruikt werden omdat er nog geen lampen waren. We moesten dus eens testen hoeveel je kan zien in het donker met een kaars.... En de ideale plaats daarvoor is het poetshokje.



We deden ook een wiskundig spelletje met de ganze klas. De opdrachten waren voornamelijk: ga voor/naast/achter iemand staan, en ga liggen naast/onder/boven/op iemand.





Daarna werden we in de forumzaal verwacht voor de turnles bij Eva..





Donderdag:

Tijdens onze praatronde deze morgen kwamen opvallend veel dokters ter sprake, maar ook kappersbezoekjes,

Senne had een dino mee die je moest 'wegschieten'. Om te vermijden dat die de ganse dag door de klas zou vliegen, deden we met z'n allen een wedstrijdje. Iedereen die dat wilde mocht een poging doen om de dino zo ver mogelijk te schieten in de forumzaal.



En hier de resultaten: van dicht naar ver..

Eva was er niet vandaag en dus dansten we in plaats van turnen. We deden de schooldans, waterdans, 7 sprong en we leerden ook nog een bewegingslied: dag m'n rozemarijntje, dag m'n augustijntje....



Na de speeltijd deden we verder met onze moet-opdrachten, het tovertekenen, het tekenen van mannetje/huis/boom, vrij knutselen, en vooral spelen in de hoekjes.



De tovertekeningen!!

Vrijdag:

We luisterden vandaag naar het verhaal: Vik is vervelend... Als Vik boos wordt op iemand dan verwijt hij die persoon dan voor stomme koelkast en dan verandert die persoon ook effectief in een koelkast. Vik wordt op iedereen boos en allemaal veranderen ze in iets anders. Tot op een dag dat Vik niemand meer over heeft om mee te spelen of tegen te praten. Dan zegt Vik sorry en iedereen verandert terug in zichzelf...

We maakten fruitbrochettes voor het 'kleine' feestje...



En de kleuters werden geschminkt naar eigen keuze...

Er waren:

- spidermannen



- Elsa's en Anna's (van Frozen)



- een hond



- twee minions



- een gemaskerde dame



- twee konijnen



Al deze speciale genodigden konden dan genieten van een klein feestje omdat het mijn laatste dag was...



Ik kreeg van Ilse en jullie kleuters ook een fantastisch mooi aandenken mee...





En ik zal jullie natuurlijk ook missen !!!!!
(maar.... ik zal nog vaak te zien zijn in en rond de school....)

Tot ziens,

An

Agenda:

- 6 maart: 2de handsbeurs
- donderdag 10 maart: zwemmen
- vrijdag 11 maart: pedagogische studiedag
- vrijdag 18 maart: reuzenhuisquiz
- 20, 21 en 22 juni: mierenkamp