

Week van 29 mei tot 2 juni 2017

Project: kikkers



- we maandag maar liefst 4 jarigen op het podium mochten zetten? Dat belooft een echte party-week te worden!



- we nog verder individuele spelletjes mochten doen? Logische volgorde, tellen, rangschikken, kleuren,....



- we een nieuwe moet-opdracht kregen? Deze week werd een speciale editie. De kleuters moesten nu eens een hoekje kiezen waar ze anders nooit spelen. Dat zag niet iedereen meteen zitten, maar éénmaal de verplichte (weliswaar relatief korte) tijd voorbij was, bleven sommigen toch nog wat verder spelen...





- we een nieuw project kozen? Het werd 'de boot', maar zoals beloofd werken we eerst nog een beetje over kikkers. Zo blijft iedereen toch tevreden.
- Lanaa ons eerste feestbeest van de week was? We smulden van een lekker koekje en kregen een leuk klascadeau... Dank je wel!!!!





- we dinsdagmorgen de verjaardag vierden van Nina. Na de turnles kregen we heerlijke fruitsalade (met of zonder slagroom) om ons energiepeil weer op te krikken. Dank je wel!!!!



- de vrije-teksten-boeken werden uitgehaald voor het oudercontact? De kleuters waren nieuwsgierig wat dit was en we besloten om ze dan maar eens in te kijken. De kleuters werden aangenaam verrast door zichzelf, heel mooi om te zien...



- de hoekjes beetje bij beetje werden aangepast aan onze kikkers?
- woord-stempelen: voor wie daar zin in heeft, het stempelen van woorden: kikker, kroos, kikkerdril, kikkervisje. Soms kwamen er verrassende woorden tevoorschijn....



- zelf een puzzel maken: kleur de tekening in van de kikkerprins, knip de stukjes uit en kleef die terug opnieuw samen op een blad





- alle kikkerknuffels liggen in onze 'bak' zodat de kleuters het verhaal van de kikkerprins naar hartelust kon nagespeeld worden. Het moet gezegd zijn dat tijdens die rollenspelen de versies van de kleuters soms echte horrorverhalen worden... De kikkers eten gewoon alles en iedereen op die ze tegen komen.



- ook woensdag turnen hadden bij Eva.





- Mieke (begeleidster klas 1) eventjes kwam tonen aan onze kleuters hoe je op de correcte manier je potlood moet vasthouden (pengreep). Ze mochten via een stappenplan een kikker tekenen en hadden nooit door dat het eigenlijk ging over hun pengreep...





- ik opnieuw kon toveren op woensdag? Ik kon glazen muziek laten maken door er met een natte vinger over te wrijven. We hoorden 3 verschillende tonen: een laagste toon, een hogere toon en de hoogste toon.. En daarmee deden we ook enkele luisteroefeningen



een super eenvoudig trucje, voor wie indruk wil maken op zijn/haar kleuter: ga je gang!

- we luisterden naar het verhaal dat Fiel meebracht: Dikkie Donkerkop wordt groot.
- we een groepsworkje maakten uit het boek van Anna: kikkers maken van vingerafdrukken.





- we een liedje leerden over de kikkertjes uit het boek van Anna? Maar..... we 'leerden' er meteen ook de franse versie bij. De kleuters vonden dat toch best wel een grappig taaltje.. Hilariteit alom.
- we donderdag gingen zwemmen naar Ter Borcht, in Meulebeke? Ook daar bleven de kikkers in het middelpunt van de belangstelling staan. Dank je wel voor de helpende mama's/oma's.



- we naar het verhaal luisterden van de Kikkerprins (Heike)



- we leerden dat kikkers wel tot 20 keer hun eigen lichaamsgrootte kunnen ver springen. Om maar eens aan te tonen hoe ver dat eigenlijk wel is, deden we de volgende 'oefening'. Stel dat wij een kikker zijn, hoe ver kunnen we dan springen? We legden dus 20 kleuters na elkaar in de forumzaal en konden dus zien dat dit echt wel heeeeeeeeeeeeeel ver is... Bijna helemaal tot aan de andere kant van de forumzaal dus!!!





- we vrijdagvoormiddag op zoektocht zijn geweest? We wandelden naar de Kam, waar 2 vijvers/poelen liggen en waar best wel veel kikkers zitten... per twee kregen de kleuters ook de te volgen 'route'.... We zagen enkele kikkers springen, maar er zaten er ook muisstil in het water zodat we die konden bezichtigen. We hoorden ook hoe de kikkers kwaakten...







- we vrijdag voormiddag ook de verjaardag vierden van Meerten? We hadden al tijdens onze wandeling kunnen proeven van de heerlijke cake, en in de klas mochten we nog genieten van lekkere, verfrissende pudding MET hagelslag van Paw Patrol (een niet onbelangrijk detail in de leefwereld van de 4/5-jarigen..)



- we vrijdag namiddag ook de verjaardag vierden van Helder? Daarbij kregen we gezonde en frisse hapjes gecombineerd met een originele kleutercocktail. En wie zich zou afvragen: van waar komen die springbal(len), kijk dan even goed naar onderstaande foto's...



- de week deze keer niet konden afsluiten met yoga, want Eva was ziek.
- we ook deze week nog heel veel mochten buiten spelen?







- Jérôme een verhalenboek mee had van Plons, de gekke kikker? In plaats van die verhalen voor te lezen, bekeken we elke avond één filmpje van Plons, om de dag af te sluiten. (Persoonlijke nota: voor mij: puur jeugdsentiment!!!!)



Geniet van het weekend,  
An



### **Agenda:**

- zwemkalender: donderdag 15/6: laatste keer gaan zwemmen!
- maandag 5 juni **GEEN** school: pinkstermaandag
- **6 juni: mierekampvergadering om 20 u in de forumzaal!!!**
- 9 juni: rollebolle
- 19, 20 en 21 juni: mierekamp
- 22 juni: verhaleneiland (St-Jozefsinstituut)
- 28 juni: uitstap

### **Belangrijke mededelingen:**

- wie graag op mierekamp wil/kan meehelpen mag de ingevulde lijst nog dinsdag meegeven.
- het project kikkers is nog niet helemaal afgewerkt, we werken er volgende week nog een klein beetje aan verder. Wanneer we dan starten met de boten, zullen we dit zeker laten weten via mail.