

Week van 10 tot 14 oktober 2016

Project: Het bos (bladeren en noten)

Wist je dat ?

- We van Helder prachtige mini - kabouters kregen? We bouwden er mooie kabouterdorpen voor.



- we luisterden naar een leuk verhaal over sloddervossen (Bedankt Saar!)?
- we zelf een werkje met een boom konden scheuren?





- we heerlijke appel - notentaart bakten samen met de mama van Fien? (Merci Stefanie!)



- we daarna ook de afwas moesten doen?



- we lekkere pompoensoep en notecake proefden? We maakten die vrijdag tijdens het atelier maar hadden nog geen tijd om hem te verorberen. Het heeft alvast erg gesmaakt!



- we voor één keer op ons venster mochten schilderen?! We waren eerst wat afwachtend (mag dat echt?) maar gingen daarna als volleerde kunstenaars aan de slag.



- we met de kaplablokjes hokjes voor de konijnen bouwden?



- we met noten door een keukenrol konden rollen? Het was de bedoeling dat we konden schatten hoever onze noot ongeveer zou rollen. Als hij stilviel op ons karton waren we gewonnen. Moeilijk hoor!



- we ook met blaadjes konden mikken? We moesten op een stoel gaan staan en dan het blaadje loslaten. Het was de bedoeling dat het in de hoopel landde.



- We ook kabouters op bezoek kregen in het poppenhuis?



- we met plasticine slakkenhuisjes (worstjes) of paddenstoelen stippen (bolletjes) konden maken?



- De kijkkring in groepjes (van ongeveer 7) doorging? Zo konden we eens goed kijken, ruiken, proeven en voelen aan verschillende noten.



- kindjes die dat wilden konden werken in een werkboekje. Er stonden al super moeilijke oefeningen in!
- er na de waarneming van de noten enkele kinderen bij mij kwamen om een leerfiche op te stellen? Wat weten we nu nog van die noten? Je kan de fiches bekijken aan de prikboards in de forumzaal.



- de notenbak gesorteerd werd? De noten en bolsters werden per soort in een bak samengebracht.



- we een grappig kringspel speelden? Er werden nootjes verspreid in de kring. Daarna werden 2 kinderen geblinddoekt en kregen ze een mandje. Op handen en knieën zochten ze vervolgens zoveel mogelijk noten. Na een tijdje stopten we en telden we de inhoud van het mandje. Wie het het meest/minst/evenveel?



- we ook een kimpel speelden. Er lagen 5 'bos voorwerpen' op een rij. Eén kleuter ging even achter ons bord staan. Een andere mocht iets verstoppen. Wat was er weg?



- we woensdag een sportieve dag hadden? Na de boekenkring gingen we turnen bij Eva.



- We ook een bewegingsspel speelden in de forumzaal? Zolang de muziek speelde moesten de groene kabouters groene blaadjes naar hun huisje brengen, de rode kabouters zochten rode blaadjes... . De kabouters mochten echter maar 1 blaadje tegelijk meenemen. Daarna kwam er ook nog een heks op bezoek...



- We ook een dikke boomstam maakten?



- we tijdens de boekenkring het verhaal van ons atelier opnieuw hoorden? Deze keer zagen we er ook de prenten bij.
- Een vriendje in de grote stoel mocht gaan zitten en het verhaal nog eens mocht navertellen? Dat ging stil maar goed hoor!
- we donderdagmorgen superblij waren? We konden gaan ZWEMMEN!!!! Dank je wel aan een heleboel oma's, opa's en een mama!
- we tijdens het zwemmen in 4 groepen verdeeld werden? Er is een groep vissen een groep zeepaardjes, een groep zeesterren en een groep dolfijnen. Vanaf nu zwemmen we altijd met dezelfde groep. De andere kinderen mochten ondertussen in het peuterbad spelen onder toezicht van de oma's en opa's. Het ging echt super!



- we kabouter Wobbel hielpen met het aanleggen van zijn wintervoorraad? Daarvoor moesten we vruchten afwegen. De lichtste vrucht namen we mee in zijn kruitwagen. Die is namelijk al wat kapot. Daarom neemt hij altijd alleen maar de lichtste vrucht mee. Wobbel was heel tevreden met onze hulp!





- we donderdag nog een keer gingen turnen? Eva had een grote omloop klaargezet. Leuk hoor!
- we tijdens de luisterkring woorden in stukjes hakten? We luisterden hoeveel stukken elk woord had en kleurden daarna het juiste aantal bolletjes bij het woord. Dat lukte bij heel wat kinderen al aardig!
- We deze week ook weer relaxatie hadden?





Denk eraan! Maandag mogen we een extra dagje uitrusten. Vanaf dinsdag werken we vooral rond de dieren van het bos. Heb je ergens een verloren eekhoorn of everzwijn in de tuin, breng gerust mee (slakken mogen ook hoor :-).

Groetjes,
Ilse

Agenda:

- zwemkalender: 10/11 - 14u - 15u
 8/12 - 10 u - 11 u
 2/2 - 10 u - 11u
 9/3 10 - 11 u
 20/4 10 - 11 u
 8/6 10 u - 11 u
 22/6 10 u - 11 u

- **maandag 17 oktober: vrije dag**
- dinsdag 25 oktober: vrijblijvende babbel (hoe voelt mijn kind zich in de klas)
- 21 en 23 februari: grootoudersfeest (info volgt nog)
- 19, 20 en 21 juni: mierekamp (meer info volgt)

Belangrijke mededelingen!

- We zijn nog op zoek naar tamme kastanjes (die met een pluimpje). De kinderen zouden graag eens kastanjes poffen. Mocht je een pofpan staan hebben, dan is die natuurlijk ook welkom.